

*Laten we er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Hebreëën 4:1*

Heer God, we houden niet van angst en onzekerheid daarom doen we ons best daar buiten te blijven en voor veel dingen verzekeren we ons tegen schade.

Maar juist waar we wel bevreesd voor zouden moeten zijn, '*achter te blijven*', is dit juist een zorg die we negeren. Bewaar mij en hen om mij heen en geef die heilige vrees die stimuleert tot het gaan van Uw weg, zodat ik niet zal achterblijven. In naam van Jezus mijn Verlosser. Amen.